

Ondersteboven van het vogeltje Wapper

Boekrecensie – Sigrid Kingma

Wapper heet het actieboek voor kinderen, een vrolijk verhaal over een vreemde vogel in een zeer fraaie eigen stijl van illustreren. Beeldkunstenaar Yke Reeder heeft op voordracht van schrijfster Auck Peanstra die begin dit jaar overleed, een totaalplaatje afgeleverd van een poëtisch prentenboek dat duidelijk met zorg is uitgedacht.

Wapper is een vogel uit een nest van vier die als enige op de kop en achteruit vliegt. De andere vogels vinden het maar niets en willen Wapper graag helpen op gewoon rechtop te leren vliegen. Daar bedenken ze allerlei oplossingen voor, om te beginnen een soort katapult. Wapper botst op een eekhoorn die vast komt te zitten in een holletje. Maar daar weet Wapper wel wat op, want hij vliegt heel goed achteruit en daarmee redt hij niet alleen Eekhoorn, maar ook Muis helpt hij aan een eikeltje en Mol helpt hij van de hik af.

Maan

De dieren zijn blij met Wapper zijn talent, maar de vogels vinden het nog steeds helemaal niets. Na een paar mislukte uitvindingen schieten ze Wapper een heel end de lucht in, zo hoef dat hij tegen de maan aan botst. De maan is onder de indruk. Als Wapper op verzoek nog meer kunsten op de kop vertoont, zijn de vogels om. Ze willen ook op de kop en achteruit vliegen. In het maanlicht vliegen ze allemaal hand in hand op de kop. De illustraties, speels geknipt en geplakt uit gerolverfd papier, zijn leidend voor het verhaal. Buiten de hoofdlijnen is er veel te bekijken, zoals een eierdoosje in de vorm van een kinderwagen of een fietsje van Eekhoorn, gemaakt van een lege fles. De tekst, mede opgesteld door Sytse Jansma, ondersteunt de illustraties en vult aan. De tekst zelf vertoont op sommige plekken nonchalant eindrijm als het zo uitkomt. Losse woorden, uitroepen en geluiden zijn steeds uitgelicht in verschillende kleuren die passen bij de illustraties. Tussendoor komen er woordgrapjes in voor als 'Dit komt op de kop verkeerd!' Een mooi visueel grapje is dat het boek een keer helemaal over de kop gehouden worden moet om het te lezen. Als lezer ben je dan even helemaal in de war. Het anders zijn dan anderen is een belangrijk thema dat op basisscholen veel wordt gebruikt. Dit boek leent zich goed voor het aansnijden van zo'n thema. Het kan niet anders dat kinderen helemaal ondersteboven zijn van dit boek.

Een mooi visueel grapje is dat het boek een keer helemaal over de kop gehouden worden moet om het te lezen.



Vertaling: Sytse Jansma